



TER GEDACHTENIS AAN

onze lieve Moeder, Grootmoeder en Tante
JOHANNA SOPHIA SUIKER
geb. COMPAAN

Geboren te Den Helder 27 september 1877
Overleden, na een voorbeeldig gedragen ziekbed,
voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden,
op 9 april 1957 te Rijswijk (Z.-H.) waarna op
12 april de bijzetting volgde in het familiegraf
op het R.K. Kerkhof aldaar.

Luister naar de stem van mijn gebed, mijn Koning
en mijn God; want tot U richt ik mijn bede, Heer
ps. 5. 3-4

Waarlijk goed is het en recht. billijk en heilzaam
dat wij U altijd en overal dankzeggen. heilige Heer,
almachtige Vader, eeuwige God: door Christus on-
zen Heer, in wien de hoop op een zalige verrijzen-
is ons tegenstraalt, zodat wij die bedroefd zijn
door de onherroepelijken wet van de dood, door
de belofte der toekomstige onsterfelijkheid zou-
den vertroost worden. Uwen gelovigen toch, Heer
wordt het leven veranderd, niet weggenomen; en
is het huis van dit hun aards bestaan eenmaal in-
gestort, dan staat in de hemel een eeuwige woning
gereed. En daarom zingen wij met de engelen en
aartsengelen, met de tronen en heerschappijen, en
met geheel de hemelse legermacht het loflied van
Uw heerlijkheid, zonder ophouden zeggend:
Heilig, heilig, heilig de Heer, God Sabaoth. Vol
zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna
in den hoge. Gezegend Hij die komt in de Naam
des Heren. Hosanna in den hoge.

Moeder Maria, bid voor ons.



IN MEMORIAM